

Honing

In "Reinaert de Vos", een van de oudste Nederlandse verhalen, komt een beer voor. Zoals alle bruine beren...lust ook Brune graag honing.

In het verhaal zegt Brune tegen Reintje: "Honing is een zoete spijs, die ik stel boven alle andere gerechten en die ik uitermate liefheb. Reinaert, help mij, dat ik er iets van krijg. Edele Reinaert, zoete neef, zolang ik leef, zal ik je erom beroemen. Reinaert, help mij, dat ik ze machtig word." Als iemand zulke woorden spreekt, hoef je niet te vragen, of hij ook verzot op honing is.

Ook de mensen houden van honing, Het is niet alleen een lekkernij, het is bovendien gezond voor ze.

En toch, als er een bij in de kamer is, probeert men hem te verdagen. Soms wordt hij doodgeslagen. Dan weten de mensen niet wat ze doen. Een bij immers is een bijzonder vlijtig beestje.

In één minuut bezoekt hij ongeveer tien bloemen.

Elke keer als hij de bijenkorf verlaat, maakt hij een vliegtochtje van tien minuten. In die tien minuten bezoekt de bij dus honderd bloemen. Honderd bezoekjes in tien minuten. Op één dag maakt het ijverige diertje veertig vliegtochtjes. Dat betekent dat één bij in één dag 4000 bloemen bezoekt. In een bijenkorf wonen gemiddeld 10.000 bijen die honing verzamelen. Als het mooi weer is, vliegen al deze bijen uit" Ze bezoeken dus per dag 10.000 X 4000 bloemen. Dat zijn 40 miljoen bloemen! Hoe meer we weten van de bijen, des te meer verbazen we ons; Zo is de maag van de bij, waarin de honing tijdens de vlucht wordt bewaard, niet groter dan een speldenknop. Om deze kleine ruimte te vullen, moeten 150 bloemen worden bezocht. Als jij een boterham eet met honing erop, dan hebben de bijen voor die ene boterham 90.000 bloemen bezocht. Een flink bijenvolk verzamelt op één dag wel een kilo honing. En dit is nog niet alles. De bijen doen nog meer. De eigenaars van boomgaarden bijvoorbeeld vinden het plezierig als een bijenhouder zijn korven en kasten in de boomgaard plaatst. Als de bij van bloem tot bloem vliegt, brengt hij stuifmeel over. Alleen als er stuifmeel van het ene bloempje op het andere komt, kunnen er vruchten aan de bomen komen. En wie houdt er *niet* van kersen, appels, peren en pruimen? Als je dit allemaal weet, zul je de bijen wel met andere ogen bekijken. Het zijn harde werkers.